

*Stichting Sergej O. Prokofieff* nodigt u uit  
op *zondagmiddag 17 december 2023*  
in de *Stichtse Vrije School te Zeist*

## *Herdenking 100 jaar Kerstbijeenkoms 1923/24*



### *Zevende apocalyptische zegel (Rudolf Steiner)*

Wat is de actuele betekenis van de Kerstbijeenkoms van 1923/24, die bijzondere bijeenkomst in Dornach, waarbij Rudolf Steiner de Antroposofische Vereniging heroprichtte en zelf het voorzitterschap op zich nam? Kunnen we ook in onze tijd mede vanuit de tijdens de Kerstbijeenkoms door Rudolf Steiner geschonken Grondsteen nog voldoende inspiratie putten om te werken aan de verwerkelijking van de nieuwe mysteriën? Sergej O. Prokofieff heeft deze mogelijkheid steeds met verve verdedigd.

De middag is opgebouwd uit twee korte inleidingen door **Ton Jansen** en **Mario Matthijsen**. Na een pauze volgt dan een uitgebreide uitwisseling met het publiek. “Wat is verkwikkender dan licht?” heet het in het sprookje van Goethe. Het antwoord luidt: het gesprek!

## INHOUD

**Ton Jansen** zal in zijn inleiding aandacht schenken aan de volgende vragen:

1. Wat gebeurde er met name op 25 december 1923, de dag waarop Rudolf Steiner de bovenzinnelijke Grondsteen schiep en aan de leden van de Antroposofische Vereniging overhandigde?
2. Hoe hangt dit gebeuren samen met het Mysterie van Golgotha: ook een gebeurtenis die zowel op aarde als in de geestelijke wereld plaatsvond?
3. En wat betekent dit voor de Antroposofische Vereniging anno 2023?

**Mario Matthijsen** vat zijn inleiding als volgt samen:

Wat gebeurde er op 25 december 1923, toen Rudolf Steiner de grondsteen vormde voor de hernieuwde wereldwijde Antroposofische Vereniging? Welke impuls spreekt hieruit? En hoe werkte dit door in het verdere verloop van de Kerstbijeenkomst in 1923 en daarna tot het overlijden van Rudolf Steiner eind maart 1925 en dan verder tot in onze tijd? Waar staan we nu en hoe kunnen we individueel en met elkaar werken aan een volgende stap?

## PROGRAMMA

Het programma ziet er als volgt uit:

- 13:00 – 13:30 Inloop  
13:30 – 13:35 Welkom  
13:35 – 13:45 Kunstzinnige opmaat  
13:45 – 14:15 Inleiding **Over de Kerstbijeekomst van 1923/24**  
door **Ton Jansen**  
14:15 – 14:45 Inleiding **De grondsteenlegging op 25 december 1923 en haar doorwerking** door **Mario Matthijsen**  
14:45 – 15:10 Pauze  
15:10 – 16:40 Uitwisseling met het publiek  
16:40 – 16:50 Nabeschouwing door **Jelle van der Schuit**  
16:50 – 17:00 Kunstzinnige afsluiting

**Plaats:** Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24, 3707 GL, Zeist

**Kosten:** Vrijwillige bijdrage (richtbedrag: € 10 á € 15); dit kan ter plekke of via overmaking op rekening NL80 RABO 0337 6357 30 ten name van de Stichting Sergej O. Prokofieff met vermelding van naam/namen van deelnemer(s) + “17-12”

**Aanmelden:** Graag, bij Jelle van der Schuit  
(06-21412688, jvdschuit@gmail.com)

**Website:** [www.stichtingprokofieff.nl](http://www.stichtingprokofieff.nl)