

Stichting Sergej O. Prokofieff

Nieuwsbrief III

November 2020

De barre en bizarre omstandigheden van de coronacrisis duren op dit moment onverminderd voort. Dat zorgt in de samenleving voor allerlei verstarrende invloeden. Ook onze stichting ondervindt de nodige hinder! Hier een kort verslag van onze activiteiten en plannen voor de toekomst.

Laten we met een positief bericht beginnen: de eerder geplande zondagmiddag over het boek *De spirituele betekenis van vergeving* van Prokofieff zal op zondagmiddag 13 december a.s. plaatsvinden in de aula van de Stichtse Vrije School (adres: Socrateslaan 24 in Zeist). Het programma begint om 13:00 uur (inloop) en duurt tot 16:15 uur. Als sprekers zullen *Pieter Meester* en *Jelle van der Schuit* een bijdrage leveren. Pieter Meester werd destijds zo geraakt door het boek, dat hij besloot om het werk te vertalen. Hij zal een inleiding verzorgen. Jelle van der Schuit zal daarna verder ingaan op christologische aspecten van het thema in samenhang met de sfeer van het kwaad.

Het thema van de middag vormt ook een oproep tot het beoefenen van tolerantie: een eigenschap die in de huidige coronatijd zo node wordt gemist. Tolerantie kan immers worden gezien als een voorwaarde om in staat te zijn om te vergeven. In dat opzicht is het thema hoogst actueel!

Gelet op de huidige corona-maatregelen kunnen we maximaal 30 deelnemers ontvangen. We houden daarbij uiteraard rekening met de 1,5 meter bepaling. In een aparte bijlage treft u een uitgebreide aankondiging aan van dit evenement. U kunt zich voor deze middag opgeven via een e-mail naar Jelle van der Schuit (jvdschuit@gmail.com).

Verder is deze zomer in kleine kring op 26 juli op het Therapeuticum Aurum in Zoetermeer de sterfdag van Sergej Prokofieff herdacht. Het was een sfeervolle bijeenkomst, waarbij de aanwezigen hun herinneringen aan en hun betrokkenheid bij de persoon en het werk van Prokofieff tot uitdrukking brachten. We hopen dat we volgend jaar vanuit de overheidsbepalingen in staat zijn om in een veel grotere kring de sterfdag van Prokofieff te gedenken: het zal dan namelijk zeven jaar geleden zijn dat hij is gestorven.

In de voorgaande nieuwsbrief werd melding gemaakt van een artikel van Ralf Gleide over de vorming van etherhart in relatie met Prokofieff en dat dit artikel als een kleine brochure zou worden uitgebracht. Dit project heeft echter vertraging opgelopen. We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen!

Ook het uitbrengen van een vertaling van het boekje *Het raadsel van het menselijk ik* heeft vertraging opgelopen. Wel kan worden vermeld dat de vertaling door Jelle van der Schuit vrijwel afgerond is. Bovendien is uitgeverij *Perun Boeken* van Ton Jansen bereid om deze uitgave te verzorgen. Wij zijn daar buitengewoon gelukkig mee! Wij gaan ervan uit dat het boekje begin 2021 kan verschijnen.

Het is belangrijk om in donkere tijden het geestelijk elan te blijven koesteren. In dat opzicht is het werk van Prokofieff een lichtende baken! Wij wensen u veel inspiratie toe op weg naar het feest van Kerstmis, waar we de komst van het licht van de wereld kunnen vieren! Een goede Adventstijd toegewenst!

Het bestuur